

Partnerschap als LEVENSKUNST

DOOR PAULIEN ASSINK EN HEIN GUBBELS



W

E LEVEN IN EEN TURBULENTE TIJD. Het volledig potentieel dat we als mensheid momenteel in huis hebben is meer dan ooit nodig om volwaardig op deze prachtige planeet te kunnen blijven samenleven en te genieten van alle rijkdom die de aarde biedt. Waarbij dat wat beschikbaar is, evenwichtiger en gelijkmatiger wordt verdeeld ten behoeve van iedereen ongeacht de plek waar je geboren wordt. De huidige economische, financiële en sociale crises laten zien dat we niet op de oude voet door kunnen gaan. Het moet anders en dat kan ook.

In dit tijdsgewricht willen we ieder uitnodigen tot de viering van partnerschap: we willen en kunnen het niet meer alleen als afzonderlijke persoon. De tijd van de eenzame wolf is voorbij. Waarde(n)vol bondgenootschap is een noodzaak bij het aangaan van de complexe uitdagingen waar we hier en nu voor staan.

WAAR HOUDT SAMENWERKING OP EN START PARTNERSCHAP?

Samenwerking gaat veelal over een professionele relatie waarbij er wordt samengewerkt. Er is meestal overeenstemming over de vakmatige standaarden (gedeelde opvattingen) met betrekking tot wat er gedaan moet worden en hoe dat dient te gebeuren. Partnerschap gaat veel verder. Dat gaat over waar je samen voor wilt gaan en hoe je elkaar support biedt om dat voor elkaar te krijgen. Partnerschap gaat over heelheid. Het

samenkomen en in elkaar vallen van alle puzzelstukjes die samen een fraai palet vormen. Zoals met naald en draad de verschillende delen tot een fraai geheel worden samengevoegd.

Bij partnerschap hoort de blijdschap en dankbaarheid van het bondgenootschap. Het aan een half woord genoeg hebben. Verwonderd en bewonderend kunnen zijn over wat de ander doet, nalaat en voor elkaar krijgt. Dat je daar deelgenoot en onderdeel van mag zijn. Terwijl je weet wat jij voor de ander betekent en wat jouw unieke bijdrage is die datzelfde gevoel oproept van flow en waardering. Gelijkwaardig in authentieke verscheidenheid en uniek in de bijdrage aan het grotere geheel.

Dit partnerschap is een levenskunst waarbij een aantal zaken speelt:

- > De individuele uitdaging om je echt en volledig in te zetten en jezelf daarbij niet te klein te maken, maar ook niet te groot. Het is immers een valkuil om je zo ontvankelijk en dienstbaar op te stellen dat je als het ware zelf in het niets verdwijnt (verdamp) in een (ogenschiijnlijk) partnerschap. Dan ben je er zelf niet een van de stuttende pijlers van. Er dreigt dan een versmelting, een symbiose. Daar schiet niemand iets mee op. Een andere valkuil is dominantie, het luidruchtig overpoweren. Het is dan nodig om evenwichtiger om te gaan met de gezamenlijke ruimte aan mogelijkheden:

stil zijn, ruimte laten voor de ander om in te brengen; niet voor op het podium, maar iets meer achterin of zelfs in de coulissen plaatsnemen. Waardevol partnerschap wordt mogelijk als ieder van ons de meer actieve mannelijke kanten in samenspel kan laten komen met de ontvankelijke vrouwelijke kanten die elke pionier in zich heeft.

- > De gezamenlijke uitdaging om te durven onderkennen dat verschillen in de vorm van authentieke verscheidenheid waardevol zijn, alsook schuring in de vorm van tough love. Zijn we vaak niet nog te voorzichtig om vanuit betrokkenheid confronterende situaties aan te gaan uit angst dat de relatie sneuvelt of kraakt? Terwijl juist die gepassioneerde wrijving een noodzakelijke voorwaarde is om te kunnen komen tot onverwachte en rijke uitkomsten. Eigenheid krijgt zonder schuring geen kans. Maar ook kan een dergelijke confronterende stevigheid nodig zijn om een pionier die tijdelijk in het harnas schiet er snel weer uit te helpen.
- > De ervaring dat partnerschap met vallen en opstaan mag groeien tot een duurzaam bondgenootschap. Het kan zijn dat er in de beginfase meteen een soort 'verliefde' klik is tussen partners. Wanneer partners voelen dat er een gezamenlijke purpose wordt vormgegeven, dan kan het heel snel gaan met het aangaan van een diepe verbinding. Het komt echter ook regelmatig voor dat er eerst heel wat gestreden moet worden voordat de

verbinding de precieze vorm gevonden heeft.

- > Het vermogen om bij iedere opgave te kijken of de juiste partners aan tafel zitten. Partnerschap mag niet leiden tot exclusiviteit en het weren van anderen. Het partnerschap dient iedere keer weer dienstbaar te zijn aan de purpose en de opgave waar je samen voor staat. Er zijn momenten dat er wisselingen of aanvullingen nodig zijn om die purpose optimaal te kunnen realiseren.

De levenskunst om jezelf te ontwikkelen in het aangaan van duurzame en waardevolle partnerschappen is te leren. Er is sinds 2010 een broedplaats en opleiding waar inmiddels ruim 100 Pioniers in Authentiek Leiderschap (PAL; zie ook www.theprideofpal.nl) in ontwikkeling zijn om te leren hoe je het beste uit jezelf en anderen kunt halen om zo optimaal dienstbaar te kunnen zijn aan wat deze tijd van ons vraagt!

Zie ook
www.paulienassink.nl
www.theprideofpal.nl